

## Onderwijsbelofte

# Van een leerkracht aan een leerling

**G C D**  
Ik zie je gezicht en ontmoet

**G C D**  
Ogen die vragen aan mij:

**G C D**  
Wijs jij de weg? Ga jij voor?

**G C D**  
Hoopvol nadat ik je zei:

**G**  
Ik beloof je, echt geloof me

**C D**  
Ik zal eerlijk zijn, oprecht

**G**  
'k Zal observeren, van je leren

**C D**  
En je kunt bij mij terecht

**G**  
Ik zal juichen als het goed gaat

**C Am**  
En je helpen als ik kan

En wanneer het niet wil lukken  
**D**

Dan maak ik een ander plan

**G C D**  
Kwetsbaar en sterk tegelijk

**G C D**  
Soms boos en somber, soms blij

**G C D**  
Durft meer te zijn wie je bent

**G C D**  
Wil graag vertrouwen op mij

**G**  
En geloof me, ik beloof je

**C** **D**  
Als jij praat, dan ben ik stil

**G**  
Als je twijfelt, dan zeg ik je:

**C** **D**  
Jij kan alles wat je wil

**G**  
Maar het gaat niet om presteren

**C** **Am**  
Of om scoren op een toets

Met een glimlach - iemand helpen

**D**  
Doe jij al zoveel goeds

**G**  
Dus vertel: Wat heb je nodig?

**C** **D**  
Wat wil jij precies van mij?

**G**  
Wil je coaching? Vraag je grenzen?

**C** **D**  
Of wil jij het allebei?

**G**  
Inspireren, motiveren

**C** **Am**  
Een lief woord, een compliment

En ik zal jou écht waarderen

**D** **G**  
Jij bent goed zoals je bent!

\*Capo op de 4e positie